

## Hej viktiga konferensdeltagare!

Idag kommer ni möta röster som manar till förändring på olika sätt. På Rudboda skola har eleverna i litteratur och film fått möta personer som på olika sätt både i ord och handling arbetar för ett bättre klimat. De har bland annat lyssnat till systrarna Melati och Isabel Wijsen berättelse, Baliborna som tröttnade på att deras hav var så fullt av plast att det inte ens var badbart. Genom en hungerstrejk fick systrarna möjlighet att samtala och sedan samarbeta med guvernören på Bali. Med hans stöd lyckades de skapa lagstiftning där plastpåsar förbjöds.

Systrarnas hungerstrejk inspirerades av Mahatma Ghandis icke-våldsprotester (ahimsa). Detta, att inte använda våld utan att fredligt uttrycka sin åsikt genom handlingar, har eleverna på Rudboda på olika sätt fått prova på. Ettorna har gjort plakat med uppmaningar att tänka på miljön, tvåorna och en del av treorna har gjort serier som uppmanar till återvinning. En av treorna har fördjupat sig ytterligare. I sitt arbete har de skrivit argumenterande texter för att byta ut enportionsförpackningarna för smör till större smörpaket som fler använder längre. De har också gjort en tidning med information och tips för att minska plastanvändningen i vardagen. Här i konferensen ser ni deras affischer där delar av tidningens innehåll presenteras. På skolan har allt detta samlats kring vårt träd, en stam med grenar som under året iklätts olika teman. Just nu är det vårt Sopträd, med blad av återvinning och en stam där vi samlar plast.



Våra elever, liksom alla barn, känner oro för klimatet, för de förändringar som sker och hur det påverkar oss levande. De har stor empati med djuren och med de konsekvenser som våra livsval har för människor runt om i världen. Precis som oss vuxna, behöver de dock hjälp för att ställa om. Hur går vi från dagens vanor, till hållbara vanor? Hur gör vi val som grundas i behov istället för begär? Sådana här frågor och andra kopplade till klimatet, för vi på Rudboda.

Tillsammans med barnen på Rudboda skola önskar att klimatdagens innehåll ger er alla idéer för hur vi på Lidingö kan bli en del av klimatförändringen. Vi behöver alla stödja varandra för att vi ska nå dit.

Bästa hälsningar,  
Klass 3A genom mentor Jeanette Wasser